

Het dorp verdient een coöperatie

Door Estella Franssen, Ulebelt Deventer

Vers, echt en eerlijk eten, van een boer uit de buurt, wie wil dat nou niet?

Estella Franssen van De Ulebelt stimuleert consumenten om rechtstreeks in te kopen bij boeren in hun eigen buurt via een voedselcoöperatie.

Zij heeft een initiatief opgezet om voedselcoöperaties te helpen starten. Een voedselcoöperatie is niet meer dan een afspraak met een groepje mensen uit de buurt, om samen in te kopen bij een lokale boer.

Bestellingen, logistiek en distributie houd je in eigen hand en regel je onderling. Dat hoeft niet ingewikkelder te zijn dan af en toe een ritje naar de boer voor een achterbak vol verse aardappelen, die vervolgens vanuit iemands garage worden uitgedeeld aan iedereen die besteld heeft. Heerlijk eten, voor de laagst mogelijke prijs en toch een eerlijk inkomen voor de boer!

Onderzoek hoe de coöperatie een succes kan worden. Regel het samen!

Vaak is er in het buitengebied een betere sociale cohesie. Draag met elkaar in goed overleg de verantwoordelijkheid. Ga bijvoorbeeld samen inkopen bij de boer en spreek met elkaar een systeem af dat past bij de coöperatie. Maak goede afspraken over de productie, de communicatie/informatie en het financiële deel. De coöperatie valt of staat met de juiste discipline van boeren en de consumenten.

Deze samenwerking is een manier om producten van de boeren naar de consument te krijgen met zo min mogelijk stappen, dus meer eten uit de buurt en minder uit de supermarkt. De keten wordt hier als het ware verkort.